

## TAŞ

Necati Ahmet Özkan

OĞLUMA  
NASİHATIMDIR

Oğum Ahmet Necati Özkan, 24 Temmuz 1999'da doğdu. İsmimi anası koydu.

Ben bunu, hanı, kahı ne bileyim. Çağakar, Cengizhan falan koymayı düşünürüm ama ana doğurunca sindik, anası babamın adını koydu. Allah (eğer varsa) yaşam benzetmesin.

Ahmet'in dedesi, yani benim babam, dedem önceki Kıbrıs'a geldi. Yarı dışında çalışıyordu ve hem maço hem mevkisi gayet iyi idi.

Ben 3-4 kez yurdısında denedim ama dikkı tutturamayip hep geri geldim.

Ne baham, ne ben daha niceleri gibi bir türlü bu memlekette hayretmediğim. Sisteme uymadığım da o yüzden.

Sıra oğluma geliyor.

Seneye üniversitesini bitirecek.

Oğluma nasihatimdir...

Ne dedenin, ne de beşim yaptığımı yapma. Belirsizliğin olduğu adaya dönme. Geceden sabaha herşeyin değiştiği. Koltukta oturan kurallar dışından iki dudağı arasında karar verdikleri bir sisteme gelip yaşama. Gece yatıp sabah kalktığında birliğimin yarıya düşüğünü ama borcunun ikiye katlandığını görme. Bir işletme çalışılmak için sana bürokratik olarak çıkarılan zorlukları yaşama. Cigeri beş para etmeye komşularınla muhatap olma.

Sıra nasihatimdir...

Ne benim sıra biriktirdiklerim, ne de dedenin kalanlar seni kandırıp da bu memlekete getirmesin.

Onlara ara sıra uğrar, ilgilensin ve sıra ne kadar akar bırakırsa mutlu olursun.

Onların haturuna buralarda kalırsan belirsizliklerin içinde senin de hayatının bir huzuru kalmayacak. Sıra olan sevgimi zaten biliyorsun. Senle beraber vakit geçirmek en büyük keyif. Hep yanında olmanı istedim.

Artık istemiyorum. Git! Git ve kendine belirsizliklerin daha az olduğu...

İnsanların daha medeni olduğu bir yere git. Demokrasının insanlar tarafından hazmedilmiş olduğu bir yere git.

Kıbrıs'a gel. Sene de 2-3 kere gel. Tatilini yap. Off-road'unu yap. Landroverini sür. Mangallarımızı yapalım sonra git.

Anana olan sevgin ve bağın başka bilirim. Ama sanırım o da artık Kıbrıs'ın bu geldiği halden dolayı ülkeye taş basabilir. Sen Üniversitede okurken bir nebe alıstık sensizlige.

Seneye üniversiten bitiyor ve artık hayatı adım atacan. Atacağın adım ve vereceğin karar çok önemli. Her zaman yanında ve arkanda oldum. Olmaya devam edeceğim.

Sıra nasihatimdir.

Düzenini başka yerde kur. Burası ne senin, ne benim, ne de dedenin bakışlarına, fikirlerine göre bir yer değil.

Sıra da uymayacak burası, çünkü seni ben yetiştirdim. Sıra dürüstlüğe doğru konuşmayı öğrettim.

Yasalara göre davranışmayı, insa saygılı olmayı öğrettim.

Ahmet burası burlara gör

değil...

Git oğum!



## Güney 2 hafta kapandı!!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün öğlen saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu, son günlerde rekör artış gösteren korona vakalarının önüne geçilmesi için, iki haftalık kısa tam kapanma kararı aldı.

Kısiler gün içerisinde yalnızca bir kez, 8998'e mesaj göndererek dışarı çıkabilecek.

Güney Kıbrıs'ta, vaka artısından dolayı bir dizi yeni karar alındı. 26 Nisan Pazartesi günü sabah saat 05.00 ile 9 Mayıs Pazar gece yarısına kadar kısa tam kapanma kararı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından açıkladı.

Rum haber kaynakları, alınan başlıca kararları kısaca şöyle özetledi:

"Güney Kıbrıs genelinde akşam 9'dan sabah 5'e kadar sokaga çıkmak yasak olacak. İş yerlerine gidiş gelişler ile acil durumlar için tip merkezi, hastane, eczane veya veterinerne gidiş gelişler bu yasaktan hariç olacak.

Kısiler gün içerisinde yalnızca bir kez 8998'e mesaj göndererek dışarı

toplantılabilcektir. Dini alanlarda yapılacak olan ibadetler insanların katılımı olmadan yapılacak.

Düğün, vaftiz ve cenaze gibi dini etkinlikler en fazla 10 kişinin katılımlıyla yapılacak.

Kararnamelenin belirlenecek elzem ve diğer servisler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kamarak personelin en az yüzde 20'si uzaktan çalışacak.

Tüm yeme içme yerlerinin çalışma evlere servis ve take away hizmetleri haricinde askıya alınıyor. Akşam saat 9'dan sonra yalnızca evlere servise izin verilecek.

Yiyecek ve gıda perakendecileri ile temel ürünlerin satışını yapan perakendeciler hariç, tüm perakende konuşmayız" diyorlar. Tavrı bu kadar açıkken BM daha neyin, kimin nabzını yoklamaya çalışıyor?

Belli ki BM'nin de amacı zaman kazanmak ve Kıbrıs halkını bir süre daha oyalamaktır. Zaten Kıbrıs işgal edildi, ada ikiye bölündü; zorda yerinden yurdundan edilen insanların mali mülkü gasp edildi, adaya yasadışı nüfus taşındı; taşıma nüfusa, gasp edilen gayrimenkuller, yasa dışı tapularia dağıtıldı, Kıbrıs Türk toplumu asimilasyona tabi tutuluyor...

Tüm bu yaşananlara göz yumarak ses çıkarmayan ABD'sinden BM'sine kadar tüm emperyalist güç odaklılarının Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için zemin aradıkları yalan! Amaçları zemin değil zaman kazanmak ve statükoyu daha da güçlendirek sürdürmekti.

Bu gelişmelere yerli "barış ve çözüm" güçleri de ne sesini çıkarmış, ne de barış melegi kesilen emperyalist devletlere karşı çıkmıştır.

Cözüm ve anlaşma istedigini iddia eden 'sol' güçler, eğer bu isteklerinde samimi ve ciddi iseler her şeyden önce;

a. Garantörlüklerin reddini, garantörlerin Kıbrıs üzerindeki hak iddialarının reddini savunmalıdır.

b. ABD, AB ve onların yönlendirdiği BM'nin görüşmelerdeki initiatiflerini reddetmelidirler.

Kendi ortak çözüm planlarını hazırlayıp bunu dünyaya ilan etmelidirler.

İşin aslı şu ki bunu yapmayan, kendi aralarında bile çözüm için ortak bir anlayışa sahip olmayan bu unsurlar, bu sözde çözümçüler, bugün artık çözümün önünde engelle dönüşümüş güçlerdir. İşte bu nedenle bugünkü sözde barış eylemini desteklemiyorum!

Sahte barış çağrılarından bıktık usandık. Çözüm ve barış güçleri önce kendi içlerinde barış için ortak bir çerçeveye kavuşacaklar.

## Sosyalist Gözlem

Mehmet Birinci  
(KSP Gn. Sekreteri)

## ZEMİN DEĞİL ZAMAN

Emperyalist burjuvazinin, Sovyetler Birliği'nin çökertilmesi sonrasında her alanda işçi sınıfının kazanımlarına saldırısı ve özde 'neo' liberal gerçekte çok bilinen maksimum kar hedefine yönelik olarak hayatı geçirdi, ekonomik saldırılarda kendini 'sol' olarak tanımlayan bazı kesimler emperyalist sistemden kurtulmak yerine emperyalist sistemi 'yumuşatarak' onuna birlikte var olmanın propagandasını yapmaktadır.

Bu yaklaşımı sol olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yaklaşım emperyalist burjuvazi teslim olmuş küçük burjuvazı ile emperyalist patronlarla ulaşmış işçi aristokratlarının yaklaşımıdır.

Ne yazık ki Kıbrıs'ımızda kendini sol olarak tanımlayan bir çok parti ve örgüt bu kategori içinde yer almaktadır. Bunların Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tavırları da emperyalizmle uzlaşma tavridir. Bu tavrın praktikte, emperyalist çözüm planlarına destek vermek olarak kendini gösteriyor.

53 yıldan beri süregelen toplantılararası görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı. Hatta arada, 1974'te barış elde edilemeyeceğine büyük bir savaş da yaşandı.

Kıbrıs halkı ikide bir boş yere umutlandırilip ardından da hatalı kırıkkıklarına uğramaktan bıktı.

27/28 Nisan'da BM tarafından Cenevre'de federal çözüm için zemin yoklaması yapmak amacıyla toplanacak olan 5+1 zirve öncesi bugün Kıbrıs'a 'sol muhalefet', "çözüm ve barış güçleri", "tarafların federal bir çözüme yönelik açık veya gizli muhalefetlerini terk etmeleri ve BM Genel Sekreteri'nin önerilerine olumlu cevap vermelerini talep etmek için" bir eylem düzenliyorlar.

Halbuki nabız ortadır! Ankara ve memuru Tatar, "BM parametreleri değişsin, federal çözüm mümkün değil, eşit egemenlige dayalı iki devletli çözümden başka bir şey konuşmayı" diyorlar. Tavrı bu kadar açıkken BM daha neyin, kimin nabzını yoklamaya çalışıyor?

Belli ki BM'nin de amacı zaman kazanmak ve Kıbrıs halkını bir süre daha oyalamaktır. Zaten Kıbrıs işgal edildi, ada ikiye bölündü; zorda yerinden yurdundan edilen insanların mali mülkü gasp edildi, adaya yasadışı nüfus taşındı; taşıma nüfusa, gasp edilen gayrimenkuller, yasa dışı tapularia dağıtıldı, Kıbrıs Türk toplumu asimilasyona tabi tutuluyor...

Tüm bu yaşananlara göz yumarak ses çıkarmayan ABD'sinden BM'sine kadar tüm emperyalist güç odaklılarının Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için zemin aradıkları yalan!

Amaçları zemin değil zaman kazanmak ve statükoyu daha da güçlendirek sürdürmekti.

Bu gelişmelere yerli "barış ve çözüm" güçleri de ne sesini çıkarmış, ne de barış melegi kesilen emperyalist devletlere karşı çıkmıştır.

Cözüm ve anlaşma istedigini iddia eden 'sol' güçler, eğer bu isteklerinde samimi ve ciddi iseler her şeyden önce;

a. Garantörlüklerin reddini, garantörlerin Kıbrıs üzerindeki hak iddialarının reddini savunmalıdır.

b. ABD, AB ve onların yönlendirdiği BM'nin görüşmelerdeki initiatiflerini reddetmelidirler.

Kendi ortak çözüm planlarını hazırlayıp bunu dünyaya ilan etmelidirler.

İşin aslı şu ki bunu yapmayan, kendi aralarında bile çözüm için ortak bir anlayışa sahip olmayan bu unsurlar, bu sözde çözümçüler, bugün artık çözümün önünde engelle dönüşümüş güçlerdir. İşte bu nedenle bugünkü sözde barış eylemini desteklemiyorum!

Sahte barış çağrılarından bıktık usandık. Çözüm ve barış güçleri önce kendi içlerinde barış için ortak bir çerçeveye kavuşacaklar.