

## DP Güzelyurt İlçesi Dayamışma Gececi yapıldı



DP Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt'ta dayamışma gececi düzenledi. DP'den yapılan açıklamada, Girne Milletvekili Mehmet Tancer, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Öztürk ve bazı ilçe başkanlarının da katıldı.

SAMİ ÖZUSLU

ozuslu@europe.com



Bundan 50-60 sene sonra, yani bizim kuşak dahil 1974 öncesini görmüş olanlar elveda ettikten sonra Kıbrıs adası üzerinde yaşamaya devam edenler hala 'Kıbrıs sorunu'nu konuşuyorlarsa eğer, muhtemelen şu soruyu soracaklar birbirlerine:

*- Yahu, bizim ihtiyaçlarımız derdi neyi de bize bu 'bölmüş mandıra'yı resa gördüler acaba?*

Mandıra aynı mandıra...

Otu aynı ot...

Ama bölünmüş...

Mandıra halkı ikiye ayrılmış. Bir bölgeden diğerine geçiş var, ama koşullu...

Hal böyle olunca tam özgür hissedemiyor kimse kendini...

Mandıranın bütününe 'bizim' diyecekler... içindekiler...

Eşas sahip kim, onu da bilen yok...

Kıbrıs sorunu çözümlenemezse eğer, yeni kuşaklar ya bu ülkeyi tümden terk edecekler...

Ya da burada kalıp bize lanet okuyacaklar.

Ne Kuzey'dekiler mutlu olabilecek olacak...

Ne Güney'dekiler huzurlu...

Bölmüşlük yüzünden sadece siyasi, mülki, ekonomik, konjonktürel sorunlarla yüzleşmeyecekler çünkü...

Aynı zamanda bölmüşluğun trafikten ekolojiye, kültürden suya kadar verdiği her türlü yıkıcı zararla yüzleşecekler.

Bugünden kat kat fazlasıyla hem de...

Kıbrıs'ta 'B Planı'nı araştıranların böyle bir planı yoktur.

Kafalardaki 'kahçı taksim' senaryolarının varabileceği en iyi nokta 'bölmüş mandıra'dır.

Bu adayı 'bağımsız ilde ayrı devlet' arasında pay etmek demek, her şeyden önce bu topraklarda gerginliği ve sıcak çatışma riskini sürekli hale getirmek demektir.

Ulaşılacak bir masa başı çözüm ve bunun getireceği gerçek barış ortamı dışında en az yarı yüzüldür devam eden soğuk savaş kalıntıları toplumlar arası gerginlik ve çatışma ortamı ortadan kaldırılamaz.

'Adayı pay etme' dürtüsü yerine 'adanın zenginliğini bölüşme' algısı hakim olamazsa eğer, orta ve uzun vadede kimse kazançlı çıkamaz.

Kazansa kazansa, bu ada üzerinde çakan olan ama buralı olmayanlar kazanır ancak...

Kıbrıs'ı 'vatan' bilenler değil...

\*\* Kıbrıslı Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da 'dünyalı' olabilme sınavıyla karşı karşıyadır artık...

Resmi tarihi yazarların ve o tarihi kurgulanımların dayattığı 'ezber' ya bozulacak artık, yahut o 'ezberletilmiş' retoriğin peşinde bir menzile doğru yol alınamak.

Mehçul bir menzile...

Bugünün çocukların, öyle bir belirsizliği hak etmeyenler oysa...

Tıpkı biz çocukken bize kurgulanın 'belirsiz gelecek' hakkımız değilseydi!

Belirsizlik ortamında yitip giderler...

Göç edenler...

Akı burada, vücutu başka yerde yaşayamaya zorlananlar...

Dağılan aileler...

Yaşanamayan çocukların...

Tadına varılan gençlik...

Bir türlü istikrara kavuşamayan gündelik hayat...

İpoteğe verilemeyen, cüntü kime

## 'B Planı': Bölünmüş Mandıra



ait olduğuna karar verilemeyen toprak parçası...

Ve sürüp giden bir 'biz' ve 'onlar' kaygası!..

'Mandıra'yı pay edememe halleri

yani...  
'B Planı' ancak ve ancak bu durumun ilanı hayre sürmesini sağlar.  
Var mı isteyen?

## Yollar yürümekle aşınmaz, ama...

Kim, kimi tanıyor ki bu büyük şehirde?

\*\* Büyüklükler insanı yutar sanki... O yoğun kalabalığın içinde akıp giderken sel misali, kendinizi çok daha doğal görürsünüz. Sıradan ya da... Bakarsınız etrafı, yüzlerce, binlerce insan... Ve siz de ancak o kalabalığın bir damlasınız sadece...

İster kral olun, ister padişah, sadece bir "insan"ınız gerçekte...

Başa birsey değil...

Bunu hisseder insan kalabalıkların içinde...

Ne milliyetiniz...

Ne mesleğiniz...

Ne cebinizdeki para miktarı...

Ne gelmişiniz, geçmişiniz...

Kalabalığın içinde bir "birey" den öteye, etten ve kemikten bir "

ıskalı, kuşbakışı...

Yürümek güzeldir.

Yürümekle yollar aşınmaz üstelik...

Aksine, yürümeyeince vücudunuz köreliyor, hantallaşıyor...

Kan basincınız,コレsterolünüz ve

bilimum diğer yaşam göstergeleriniz

'kızımı' yakmaya başlıyor.

\*\* Lefkoşa'yı yürüdüm dün...

Bir Pazar sabahı...

Lokmacı'dan Uzunyol'a...

Keyifliydi ve de sağlıkli...  
Lefkoşa büyük bir şehir değil çok...

Yutmuyor siz pek fazla...

Tanık çok, mekanlar bildik...

Ama yine de giderek yabancılıyor...

yüzler sokakta...

Kuzeyinde de, Güneyinde de...

Ama Lefkoşa güzel...

Lefkoşa'yı yürümek, Lefkoşa'da yürümek keyifli...

Yürümek güzel...