

Adressiz yazılar

Faize Özdemirciler

BİZİM DALGIN DEMOKRATLAR

Böyle gelmiş böyle gider diyorlar işte. Giidecek diyorlar. Kişisel partisel çıkarları için gitmiş istiyorlar. Giudemeyen bu sey nesil gider, kat akıllar, aracık kalma aklımda alay ediyorlar. Gitmeyecek. Durdur. İçinden derinden ve her yerinden çırıldır.

Mai meydanda. Gemi batmaktadır. Başkayum calımlı cümlelerle komutayı, eğri hillerle salınlıktır, kah "Ben kefesimi gevdir de çatım bu yola" diyor, kah maskesini takıp Camii namazını Hala Sultan Camisinde eda ediyor. Boşbakam alıyor tokmağı eline, paslı bir deli istahla vur da vur davula.

Suriye'den sızan petrol sahilimize yaklaşırken bir diğer Körbakan güneşleniyor deniz kenarında. Neresinden baksak acımasız ağlayası bir manzara. Rüzgarın yönünü değiştirmesini bekliyorlar, umudumuz rüzgârdır, rüzgar beden yanadır, dag başını duman almış, yürelyim arkadaşlar, Suriye'den sızan petrol inşallah maşallah fesupanallah bu teşej gepeçek diyorlar...

İki topluluğu iki bölgede federasyon mu olsun, toplumsuz iki ayrı devlet mi olsun, su mu olsun, bu mu olsun, bunları turşucaklıklarımız yok ama tartışıyoruz. Bir taraf federasyon diyor, diğer taraf iki devlet; bir taraf iki devlet diyor, diğer taraf "gelelim Kıbrıs Cumhuriyeti'ne" diyor, sonra federasyon isteyenlerle iki devlet isteyenler aynı yerde buluşuyorlar, ulkenin neye domaşmekte olduğunu görüyorlar ama 1960 Cumhuriyetine asla dönülemez diyorlar, kesin, tartışılması inkansız, konuşulması ayıp, yorumu katıyyen kapatı.

Kuzey hızla ilhaka yürürken, federasyon isteyenler Kıbrıs Cumhuriyeti mi 82'inci vilayet mi sorusuna cevap veremiyorlar, hâlâ yerlesik oyularyla KKTC'de hükümet olmayı hayal ediyorlar. Çünkü aslında onlar da nasıl gelmişse öyle gitsin istiyorlar. Onlar da ekmeği bütün köpeği tok Kıbrıs'ı yaram不出

İslamlaştırma, dindarlaştırma almış başını gidiyor, tarikatlar işbaşında, gerici dernekler yeraltında, Başkayum ve ekibi ya namaza ya deniz kenarında ya davulda.

Nüfus geliyor da geliyor. Kıbrıslılar görünmez oluyor KKTC vatandaşları coğaldıkça.

Neresinden tutnak elimizde kalıyor 12 Eylül faşistlerinin ilan ettiği bakımsız Kuzey Kıbrıs Türk(İye) Cumhuriyeti. Bizim işbirlikçi yeviçi kuvvetler zaten yönetemiyorlardı, yönetiliyorlardı. Şimdi başları dertte. Çünkü onları yönetenler kendi ülkelerini de batırdılar, artık kendi ülkelerini de yönetemiyorlar.

Bayrak kafaların elinde cehenneme dönüyor memleket.

Şortlu kadını markete sokmamışlar, bu kılıkta giremezsin demişler. Alın iste, mahalle baskısına doğru bir adım daha. Bugün şorttan feragat ederseniz, yarın türbana razi olursunuz, türbana razi olduktan sonrası malum, çocukların rol modeli diktatöriin süslü zevcesi oluyor bir çırıpla, hoşgelişiniz sefalar getirirsiniz artık öcüler diyarına.

Aslanköy'de kuran kursunda çocuklara virus bulaştığı haberi geliyor sonra... Bir yandan ölümcül Covid 19 virusü yayılıyor, bir yandan dincilik yobazlık almış başını gidiyor. Ülkede salgın var salgın. Bizim laik ve barışsever demokratlar ise dalgin mı dalgin...

Denizdeki son durum...

Canaltay: Sahile 10 mil yaklaştı

Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canalmay Karpaç açıklarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Adaya yaklaşan felaketin, kıyılarda ulaşmadan bertaraf edilmesi için, Türkiye ile yoğun bir çaba içerisinde oldukları kaydeden Canaltay "Tüm kurumumuzun bölgelere seferber olduğu, GKSK Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Enstitüsü ve Gemi Kurtarma Ltd, ihtiyac duyulan deniz araçlarını sağlıyor.

Aynı şekilde, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet, AKSA ve Kib-Tek ellième bulunan müdahale bariyerlerini bölgeye sevk ettiler" dedi.

Türkiye'den gelen beş kişilik uzman ekiple sürekli olarak toplantı halinde müdahale anıltan Canaltay'a göre bölgede çalışmalar yapılmıyor.

Ekipler, römorklar aracılığı ile İHA'lar tarafından belirlenen koordinatlara yönlendiriliyor. Son bilgimiz, kırı yakının Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil.

Ana kırılıkten kopup kıyılara doğru gelen 1,5 mil uzunluğunda ve muhtelif genişlikteki kırılık bariyerlerle toplanarak bertaraf ediliyor.

Türkiye'den acil müdahale ve atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyid Onbaşı yolda. Başbakan sayın Ersan Saner'in de açıkladığı gibi cuma günü bölgeye olacaklar. Bu sırada, tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek.



Rum tarafı yardıma hazır

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Suriye'deki bir elektrik santralinden Akdeniz'e sızan petrol nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı ile teması geçiklerini açıkladı.

HK-Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Suriye'deki bir elektrik santralinden Akdeniz'e sızan petrol nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı ile teması geçiklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Kıbrıslı Türkler, Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı konusunda bilgi verildi.

Haberde Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türkler teknik yardım ve destek sağlayabileceğini de ifade etti.

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, hükümetin bu konuda bilgi alırmaz Kıbrıs Türk tarafıyla teması geçtiğini söyledi.

Haberde ayrıca Kıbrıs Türk tarafıyla dün iki kez teması geçildiği ve ikinci temas kapsamında petrol sızıntısının Apostolos Andreas Manastırı'nın bulunduğu Karpaç yarımadasının doğu ki-



Kriz Masası

Bakan Canaltay, BRT'de canlı yayma bağlanarak, Suriye'den Karpaç sahiline doğru ilerleyen petrol sızıntısıyla ilgili degerlendirmelerde bulundu.

Bakan Canaltay, ilk etapta Başbakanlık'ta kriz masası oluşturulduğunu ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile irtibata geçtiğini söyledi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir heyetin KKTC'ye geldiğini belirten Bakan Canaltay, heyetle toplantı yapıldığını anlattı.

Bakan Canaltay, "Bu çok büyük bir olay, Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşamıyor. Bu sırada, tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek.



yışına bugün sabahın erken saatlerinde ulaşmasının bekleniği bilgisinin de yerildiği belirtildi.

Kostas Kadis

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, Suriye'deki bir santralden sızan ve Kıbrıs kıylarını tehdit eden petrol kaçağı konusunda her türlü müdahaleye hazır oldukları mesajını verdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Suriye'deki bir santralden sızan petrolün Karpaç kıylarını etkilemesinin beklenliğini, durumdan perşembe gününden beri haberdar olan Rum makamların gelişmeleri yakından izlemekte oldukları yazdılar.

Gazete, bölgedeki gemilerden sızan petrolün ham petrol değil "oil sheen" olduğu yönünde bilgi ve fotoğraflar geldiğini belirtirken, Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kadis'in ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip etmeklerini ve her türlü müdahaleye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Alaşa'dan notlar

Canan Sümer



GÖZ GÖRE GÖRE FELAKETE TESLİM OLMAK

Ne zaman başımıza ummadığımız bir felaket gelse "Bir bu eksiği" diye mırıldanır dururuz ya, bu da onlardan biri iste...

Hesapta yoktu...
Ama bu da oldu işte...
Güzelim sahillerimize kapkara petrol akıyor...
Aman bize daha fazla yaklaşmasın, aman rüzgar başka yerden esin duaları edenler var...

Duaya olsa keşke...
Ama bizim davulcu ve zurnacılarımızın yapacak başka bir şey yok...
Ekip göndermişler bölgeye de teyakuzda bekliyorlar...
Uydudan da vaziyeti izliyorlar...
O kadar basit mi?

Koskoca ülkeler bile kolay kolay başa çıkamıyor böyle bir felakete de, bizim elimizden gelir ki...

Güneydeki hükümet bu işler için de hazırlı...
Ve yardım da teklif etmiş bizimkile...
Rum'un yardımını kim ister ki?

Altın Sahil de, Mağusa da kapkara katran olsa yine istemezler...
Türkluğun şanına leke süreter mi hiç?

Başkan Amerikalı Senatör Menendez'i dövmek için sıraya girmişler yine...
Menendez'in derdi de dert...

En büyük hayali neymiş?
Son Türk askerinin adadan gitmemi...
Gafil!

Siz git demeden gider mi hiç?
Siz getirdiniz buraya bu askeri...
Götürürseniz yine siz götürürsiniz...
Kissinger dedene bir sorsana...

74'te çektiği çizgi duruyor hala yerinde...

Üstelik Maraş hesapta da yoktu...
Senin dedeni de dinlemeyerek yanlışlıkla onu da almışlar...

Buradaki kırk bin asker sayenizde çakı gibi hala burada Bay Menendez...

Unuttunuz mu?
Sunay Paşa söylemedi mi size?
Bu askerin donlarına kadar herseyi siz veriyormuşsunuz...

En büyük hayalin buyusa, korkarım ki göremeden öleceksin!

Hava kış akşamlarındaki gibi puslandıraklışma doğru...

Simdi o dar sokacta olsam...
Birileri mukavva ile mangal üflese...
Radyoda Zeki Müren söylese...

Şimdiki günler çok uzakta olsa...
Bizi bugünlerin beklediğini hiç bilmesem...

Sestada kurulan nanenin kokusu sarsıcı evimizi...

Mutlu muyuz değil miyiz hiç düşünmesek...

Ama yaşamışlıkların geri gelmesindeki imkânsızlık, imkânsızlıkların en kötüsü...

Ey büyük felaketleri bile birlikte karışamayan zavallı ada!

Katran gibi zifiri bir karanlık...

Kapa gözlerini...

Kapa da bunları görmel!

Müstahakız diyor içimizden birile...
Kendimiz ettik kendimiz bulduk...

Anladık, sizin eseriniz değil bu katran...

Sizin eseriniz Teknecik'teki zehirli yakıt...

Ne zaman anladık?

Siz davul çalınca!