



Yüzde seksen oranında anlaşmaya varmışlar
Ne yalan bu yalan fili yuttu bir yılan
Kalan yüzde yirmiyi de sepete mi atmışlar?
Sorun o yirmidedir, geri kalan yalan dolan



Ali OSMAN

Periyodik

aliosmanus@yahoo.com

SARAYDA STRETCHING...

Ban Ki Moon en sonunda adamıza vassal oldu...

Gelişyle ilgili çözümlü denemler de, çözümsüzlükü denemler de bir noktada birleştiler.

O da Moon'un, gelişyle, Talat'a Nisan ayında seçimlerle alakalı destek vermediği amaçlarıdır.

Larnaka Havaalanı'nda, gelişinin Talat ve Hristofyas'a şahsi desteğini belirtmek için olduğunu açıkladı.

Talat adaylığını Moon'un "Görüşmeler çok kritik bir safhadadır. İyi geliyor, kesintiye uğramamalı" yollu açıklamalarından sonra bıraktı.

Sanmayın ki bu beni ilgilendirir... Beni ilgilendiren tek yanı ülkemizin bütünlüğünün gene sağlanmayacağıdır.

Talat veya Eroğlu, ya da bir başkası, seçim sonucunda işbirlikçilik kafasını giyecek ve Ankara'nın dediklerini yapacak...

Tayyip Erdoğan'ın Eroğlu'ndan yana tavırını koyduğu tam aşık olmasa da ortadadır.

Ban'ın müdahalesine neden karşı çıkmıyor?

Netceyi biliyor da onun için... Sessiz kalması sonuçta onun işine daha çok yarayacak...

"Söz verdiniz ama Kıbrıslı Türkler verdiğiniz sözlere yerine getirmediğiniz için çözümsüzlük yanlısı birisini seçti... Hem de BM Genel Sekreteri'nin ta Kıbrıs'a gidip desteğini vermesine rağmen" diyecek...

Açıklamalara dikkat ettiniz mi bilmem. Moon'un açıklamalarına demek istiyorum...

Cesaretlendirmek için buralardaymış. Bunca yolu, işimi gücümü bırakıp bu cesaretsiz insanları cesaretlendirmeye geldim diyor Moon...

Cesaretsiz demek korkak demektir. Nazım Hikmet'in o şiirindeki gibi "Karayılan" değil ki...

Talat veya Hristofyas kun, Fransızlara karşı özgürlük savaşını veren Karayılan kim?

Cesarete ihtiyaçları varmış... Yani pohpohlanmaya...

"Yürü, kim tutar seni" diyerek onu cepheye sürmeye...

Başka neye ihtiyaçları varmış? Esnekliğe, yani stretching'e...

Germe esnetme işi anlayacağınız! Liderlerin vizyona da ihtiyaçları varmış...

Be gavvolem, ama bu kadar zamandır bu insanlar görüşüyorlar ve görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyorlar... Bilhassa Talat daha dün bile işlerin çok iyi olduğunu ve büyük oranda yol katkılarının söylüyorlardı...

Hepsi de yalandı demek! ***

Korkak insanlar o şirdeki Karayılan olmadıklarına göre korkaklıkları bakidir. Zaten işgal güçlerine şükran çekerek bunu ispatladılar...

Esnek değilmiş...

Yani hep çözümlüymüş derler, ama zaman zaman Sam amcalarının çıkarı gereği, çözümlü çözümsüzlük olduğu gerçeğini unuturlar...

Vizyonları olmayan kişilerin işleri ne görüşme masasında? Çatışta eşek osurtmaya benzemez Kıbrıs meselesi... ***

Ban kuzeye de geldi...

Filmin fonu mükenmildi ama... Güney Kortei Ban, Talat'a vizyon ve cesaret aşılayıp germe esnetme dersleri verirken, dışarda "Kıbrıs'ta barış engellenemez" korusu slogan atıyordu!

Hristofyas-Ban görüşmesi

Hristofyas Ban'ı kapıda karşılamadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs'da dönün Ban beraberindeki heyetle saat 13.35 sıralarında Rum Başkanlık Köşkü'ne geldi.

Ban'ı burada Rum Başkanlık yetkilileri karşıladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas arasındaki görüşme 1 saat sürdü.

Rum Başkanlık Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ilk bölümünde Ban ile Hristofyas'ın baş başa görüştüğü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildiği öğrenildi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakereler çerçevesinde "Kıbrıs Türk toplumunun lideri" sıfatıyla görüşüşünü belirterek, "Görüşme yerinin siyasi bir önemi yok" dedi. Downer, BM'nin "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni tanıdığını da söyledi.

BAN'İ HRİSTOFYAS KARŞILAMADI

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la görüşmesinin ardından heyetle saat 13.35 sıralarında Rum Başkanlık Köşkü'ne gelen



Foto: Mustafa Erkan

Talat-Ban görüşmesi

Talat'ın sarayındaki görüşmeye Rum liderlerden tepki

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmesine Rum siyasi parti liderleri sert tepki gösterdi.

Rum radyosunun haberine göre, AKEL Merkez Komite Üyesi Hristos Hristofidis Genel Sekreter Ban'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmesini "knanası bir hareket" olarak nitelendirdi.

Hristos Hristofidis, "Bizim taraf görüşmelerde bulundu ve Genel Sekreter'in BM üyesi yasal bir hükümet tarafından karşılanırken, aynı zamanda bunu ters yüz edebilecek hareketlerle bulunamayacağı net şekilde iletildi. Resmi ziyaret programında görüşmenin sözde Cumhurbaşkanlığı'nda değil Kıbrıslı Türk lideri konusunda yapılacağı belirtilmişti" dedi.

DISI Başkan Yardımcısı Nikos Tomaridis de, bu görüşmeden sonra Hristofyas hükümetinin nasıl bir ısrar yapıldığı konusunda soru işaretleri doğduğunu söyledi.

Rum yönetiminin gafil avlanışını söyleyen Tomaridis, "Görüşmenin nerede gerçekleştirileceğini bilmemiz gerekirdi" dedi.

EDEK Birinci Başkan Yardımcısı Marinos Sizopoulos de, "Ban'ın hareketi işgali ve KKTC'yi dolaylı yoldan tanıma anlamına

gelir" dedi. Bu hareketle "BM kararlarının ihlal edildiğini" savunan Sizopoulos,

"Bundan sonra Kıbrıs'ı ziyaret edecek hangi devlet başkanından Sayın Talat'la sözde Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmemesini nasıl isteyeceğiz" diye sordu.

EURO.KO Genel Sekreteri Rikos Erotokritu ise, Rum yönetiminin KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ziyaret edilmediğinden haberdar olduğunu ve bu konuda tepki göstermeyeceği mesajının verildiği görüşünü dile getirdi.

RESEPSİYONU BOYKOT

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la Talat'ın ikametgahı yerine Cumhurbaşkanlığı sarayında görüşmesi üzerine, Rum siyasi partilerinden DIKO, EDEK ve Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi bir (dün) akşam Ban'ın şerefine Ledra Palace'ta yapılacak resepsiyona katılmayacaklarını açıkladılar.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Meclisi ve DIKO Başkanı Marios Karoyan ile KS EDEK ve Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi yetkililerinden yapılan açıklamalarda, Ban'ın Talat'la Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmekle, bizzat BM kararlarını çiğnediği iddia edildi.

Kalay

Annan referandumunda yaşananları hatırlayın. Türkler "evet" dedi, Rumlar "hayır" dedi. Türkiye rahatladı ve "Rumlar da evet deseydi şimdiki mesele çözülmüş olacaktı" şarkısını söylemeye başladı. Şimdi de Türkiye medyasının çok bilmiş gazetecileri Eroğlu'nun saati geri çevireceğini, Denktaş döneminin yeniden açacağını yazıp duruyor. Oysa, Eroğlu seçildiği takdirde Türkiye tıpkı Annan referandumundaki gibi rahat bir nefes alacak gene. 2023 yılına kadar da "Eroğlu seçilmeseydi şimdiki çözüm olacaktı", şarkısını söyleyecek. Türkiye'nin vaziyetli "kürün istediği bir adet Eroğlu". Ne yani koskoca Denktaş'ı deviren AKP'nin, Eroğlu'ndan korktuğuna mı inanacağız şimdi!...

BU DA İKİNCİ ANNAN OYUNU

Kalaycı



Sessizliğin Sesi

Mehmet Levent

mlevent10@yahoo.com.tr

ARTIK KIBRIS YOK!

Hiç umutman...

İyi saatte olsun Kofi Annan da "liderleri cesaretlendirmek ve müzakerelere destek vermek için" adayı ziyaret ettiğinde kelimesine kelimesine aynı şeyleri söylemişti.

"Kaderiniz kendi elinizdedir."

"Şu anda aynı amaçla Kıbrıs'ı ziyaret etmekte olan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da, aynı sözlerle Kıbrıslılara seslenerek "Kaderiniz kendi elinizdedir" diyor.

Annan'dan bu yana değişen hiçbir şey yok. Ne barış ve çözüm adına...

Ne de Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların kaderinin okyanuslar ötesinde yazılması adına.

"Kaderiniz kendi elinizdedir" teşhisinde ne yazık ki doğruluk payı yok.

En azından Kıbrıslıların pozisyonu açısından doğru bir değerlendirme değil bu.

Bizim kaderimiz Ankara'da yazılır ve Ankara'nın iki dudak arasında oynar!

O kadar ki, "Tuvalette gitmek için bile Ankara'nın ruhsatı lazım" sözlerinin zaman zaman dilden dile dolayan bir esyri olduğu malumdur.

Genelde ise Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların kaderi de kendi ellerinde değil, Amerika ve İngiltere'nin elindedir.

Tamamen onların çıkarları doğrultusunda şekillenir ve yazılır.

Türk olsun Rum olsun, Kıbrıslılar kaderlerini kendi ellerine almayı beceremezler ve bunun için adanmış gibi bir kavgağı göze alabilirler, cennetten bir köşe olabilecek bu ada böyle cehennemden bir köşeye dönmez.

Ban Ki Moon, "Kaderiniz kendi elinizdedir" derken, Kuzey Kıbrıs'ta kimin başbakan, kimin cumhurbaşkanı olacağını Ankara'nın tayin ettiğini...

Halk iradesini hiçe sayarak burada hükümet bozup hükümet kurduğunu bilmez mi?

Kıbrıslıların kaderi Ankara'da zincirlenmiştir ve bu zincirlerden kurtulamadıkça, kendi kaderlerini kendi ellerine alması mümkün değildir.

"Kaderiniz kendi elinizdedir" demek, siz isterseniz anlayabilirsiniz, demektir.

O halde neden anlaşmıyoruz? İstemediğimiz için mi?

Yoksa anlaşma konusunda inisiyatif bize bırakılmadığı için mi? ***

Ban Ki Moon Kıbrıs'a ayak basar basmaz "Kaderiniz kendi elinizdedir" diye iki toplumu ve liderlerini cesaretlendirmeye çalışırken, TC Başbakanı R. T. Erdoğan'ın Euronews'a verdiği bir röportajda, akıllara durgunluk veren şu sözleri yayımlandı basında...

"Güney Kıbrıs'ı 'Kıbrıs' diye ifade etmek sırası bir yanlıştir."

Eroğlu'nun söylemek istediği hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek kadar açık ve nettir.

Ona göre artık Kıbrıs diye bir ada yok!

Güney ve Kuzey diye ada ikiye bölünmüştür.

Güney'de başka bir devlet ve halk, Kuzey'de başka bir devlet ve halk yaşamaktadır.

Kıbrıs demek yanlış olduğu gibi Kıbrıslı demek de yanlıştir!

Güney Kıbrıslı, Kuzey Kıbrıslı diyeceksiniz! İki Kıbrıs'ı!

İki devlet!.. İki halk!..

Oh oh ne āāā... Anlat kızım Muallā... Anlat da heyecanlı oluyor! Türkiye çözüm istiyor ha?!..

Alan işte çözüm! Patlayınca, tıksırınca kadam yiyin!.. Artanı da turşuya koyun kokasın!

Amma durun... Daba bitmedi... Erdoğan beyimiz bir de ne buyurdular biliyor musunuz?

Yıl içinde bu iş bitirmiş!

Amma bunun için AB'nin Güney Kıbrıs'ı uyarması lüzumsuz!

Duydun mu ey Avrupa? Hristofyas'ın kulagina çek!

Yatır onu falakaya!

Türkiye'nin bütün isteklerini kabul edene, eşek sudan gelene kadar döv!

Başka türlü bu işin biteceği yok.

Eroğlu'nun bütün aklını size mi versin yani?